

Rissnaortens Hembygdsförening

Norlbygdas-Rissnabygdens årskrönika 2010

Framtid Norlbygd-Rissnabygden 2.1: - Det är mycket på gång. Det känns redan nu att folk i bygden drar åt samma håll när vi gör "Byfilm" tillsammans. Vi är på rätt väg mot framtiden. I år har vi dessutom upplevt en ""babyboom" 4 barn födda i Rissnabygden är rekord på många år. Det är fantastiskt positivt för framtiden med inflyttning till bygden och garanterad familjebildning. 1 + 1 = 3 !!! Fler yngre familjer söderifrån och från Östersund vill flytta ut till bygder där det är möjligt att skapa sig en bra livskvalitet.

I oktober 2009 startade vi upp vår egen "Byfilm" Välkommen till Norlbygd-Rissnabygden. Vår förening medverkar i leaderprojektet "Byfilm" som är ett resultat av en samverkan mellan Bräcke kommun, ABF och olika byföreningar. För tillfället är det elva byar inklusive Norlbygd som deltar i projektet som ska marknadsföra sig själva. Föreningens och bygdens medverkan ska resultera i en film som ska spridas lokalt och på internet som produceras tillsammans med en professionell producent - Andrew Herbert med erfarenhet både från BBC och TV4. Arbetet med att analysera vår bygds styrkor och producera filmen sker i studiecirkelform. Vi hade redan nu önskemål på inspelningstillfällen under november, december, januari och februari. Projektet kommer att pågå fram till maj 2011. Lagom till Rissnadagarna är förhoppningsvis "Byfilmen" klar för marknaden.

Marlene Sundin bor i Börjesjö och brinner för projektet. Hon är småbarnsmamma och relativt nyinflyttad till Rissnabygden, jobbar som sjuksköterska i Östersund.
– Andrew är en bra läromästare. Här finns ju allt man behöver. Ett bra dagis inne i Rissna, rikt kulturliv och inte minst fantastiska människor.

Likt sinande brunnar töms många jämtländska byar på livskraftig befolkning. Men så skall icke ske i Bräcke kommun har man tänkt sig. Med närmare 7 000 invånare utspridda på ett antal större och mindre byar skall många av dessa, som exempelvis Östbyn i Rissnabygden marknadsföra sig:
Det har filmats ett avsnitt hos tvåbarnsfamiljen Marjut och Peter Svanström, som är uppflyttade från södra Sverige, även de ganska färska i bygden.
Han tycker att familjen fått ett mycket fint mottagande av byns invånare:
– Projekt Byfilm uppfattar jag som mycket positivt. Det kommer att förstärka sammanhållningen ute i byarna. Dessutom får vi proffsig handledning.
Andrew Herbert har jobbat hos engelska BBC i London och tillsammans med John Cleese, han har även varit med och producerat "Allå Allå 'ämliga Armén".
I Sverige fick han jobb hos TV4 i Östersund och har även filmat sådant som Boddaspelen och Näverdosa i Övsjö. Numera är han anställd vid ABF i Bräcke där han fungerar som filmfotograf och teknisk handledare i detta projekt.
– Vi kan nog vara överens om att all kulturverksamhet ute i byarna stärker både sammanhållning och självkänsla, konstaterar Bertil Jonsson, ABF Bräcke.

Första inspelningstillfället var i slutet av november 2009. Vi byggde om Zenit för en kväll och ordnade till en riktigt underbar Rock- & Pubafton. Inte så farligt som det låter- vi byggde upp en fräck bar och lite annan rekvisita för att få en mysig stämning i lokalen. Vi åt en välsmakande Tacobuffé och Crossroad såg sen till att "the house is rockin"! Det var inte många i bygden som missade det tillfället till en bra musikupplevelse, gemenskap och dessutom medverka i "Byfilm".

Ny Rockfest och "stödgalan" för Zenit är planerad i år.

Den 26:e november var det en mycket fin musikunderhållning på Zenit i Rissna, från Djangel till Jularbo. Anders Larsson från Dalarna på dragspel och Gustav Lundgren på gitarr, Fredrik Lindborg på bas samt Martin Vidlund gitarr.

Nära 70 personer hade hörsammat annonseringen inför kvällen och även Radio Jämtland hjälpte till med reklamen genom att ha en intervju med "spelmännen" på eftermiddagen samma dag. Många härliga musikstycken spelades och full fart på allas fingrar. Går inte att beskriva, måste upplevas!

Anders Larsson och Gustav Lundgren = en av Sveriges bästa dragspelare och en av Nordens bästa Django-gitarrist. Tillsammans med sitt komp bjuder de på musik som man helt enkelt inte kan låta bli att ryckas med av. Allt från gammal fin dragspelsmusik av bästa märke till hårdsvängande swing á la Django Reinhardt!

Det var sedan traditionsenligt Julgröt på Zenit med luciafirande med medverkan av Busbua barnen måndag den 14 december. En härlig sång från de unga. Nu även upplagd film från youtube på vår hemsida www.norlbygda.com under På Gång/Filmsida

Idag är det 20 förskole- och fritidsbarn inskrivna på Föräldrakooperativet Busbua som tillhandahåller en utmärkt barnomsorg i bygden och ytterligare år framöver.

Föräldrakooperativet Busbua är en liten mysig förskola belägen i Rissna gamla skola. En byggnad som år 2001 blev framröstad till Jämtlands vackraste byggnad och sedan hamnade på en hedrande 7:e plats i en riksomfattande omröstning! Vår förskola har ett fantastiskt läge med en stor inspirerande lekpark alldeles utanför dörren och med skogen i direkt anslutning till lekparken.

Eftersom vi är ett litet dagis finns mycket utrymme för spontanitet. Vi sjunger mycket och gärna, har gymnastik både ute och inne, åker och badar kontinuerligt, gör gärna små utflykter och älskar att få tillaga lunch ute på vår muurikka samt att äta ute när vädret tillåter. Under vintern drar vi skidspår runt vår lekpark och spolar upp skridskois alldeles utanför dörren, och en pulkabacke finns bara ett stenkast bort.

I skogen hos trollet "Ninni" får vi lära oss om djur och natur samt utföra små lärorika uppdrag som finns samlade i "Klokas" magiska påse. Ninni är ett litet troll ur en saga som barnen framförde i form av en teaterföreställning. När vi sedan jobbar vidare med sagor i vårt sagolandskap med dockor och rekvisita finns alltid Ninni med som en röd tråd i vår fantasivärld. Och ni vet väl att "i sagans värld kan allting hända..."

Välkommen att titta in på våran hemsida www.busbua.se och hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om vår verksamhet eller är intresserade av en barnomsorgsplats!

Med vänlig hälsning... Märith och Susanne

Vi såg framemot att träffas på den mysiga Tomtejul på Lillsandsvallen, fäboden vid Norn. Lagom till Öppet hus söndag den 20 december kl 16 -18 blev det tillräckligt med snö för att känna den rätta stämningen. Tomten och hans vänner, flera yngre Tomtenissar, jobbade för fullt med julklappar och annat bestyr inför julfirandet. Det bjöds på glögg, pepparkakor och varmkorv. Musiktomtarna underhöll!

Ett självklart inslag är numer utställning och försäljning av bygdens slöjdare och hantverkare. Och tombola till barnen.

Troligtvis slog vi besöksrekordet även i år: Vi var närmare 200 st som besökte detta mysiga arrangemang! Även detta är filmat och ligger på vår hemsida. Och är det inte gammeltomten som berättar om hur TomteJul kom till!

Till jul fick de nyinflyttade en varsin Julblomma, Fotokalendern med evenemang och info om bygden av ordförande för Rissnaortens hembygdsförening. Vi har en positiv befolkningsutveckling här i Norlbygda! Unga vuxna återvänder för att bosätta sig i sin uppväxtbygd!

Rallysurret fortsatte även i år på de väl preparerade skogsvägarna runt bygden. Flera team fanns på plats och vintertestade Vi kunde höra deras framfart under många tillfällen. Någon Nuttevals blev det tyvärr i inte i december .

Flera team återkom under vintern, självklart välkomnar vi detta. Rissna sätts på kartan och det ger "ringar på vattnet" för bygden! Fler är projekten för ett mer hållbart företagande. Crosscart, konferenser och event.

Fullt hus blev det inte på Zenits trettondagsbal. Termometern visade 30 grader kallt ute och det kan naturligtvis vara en orsak. Men i lokalen dansade vi till värmande toner av Hasse o Co långt in på natten!

"Ungdomsgården", UG på Zenit: ungdomarna har träffats mer spontant under året med ca 10 st medlemmar. Bordtennis, fikaförsäljning, film och LAN i en skön blandning. Kul ska det vara att träffas!

Det gick alltid lugnt till och de var noga med att diska och städa efter sig, vilket var förutsättningen. Fler uppskattade träffar blev det under våren, någon under sommaren och även nu i höst. Nu har de flesta av ungdomarna börjat gymnasiet och tyvärr flyttat från bygden. Något nytt LAN-party kan det möjligtvis bli under lovet. UG söker ny ledare för verksamheten. Det är bara att träda fram om du har möjlighet, för behov av ett UG i bygden finns.

Och till ungdomarna som nu flyttat är förhoppningarna att de haft så bra, roliga och upplevelserika ungdomsår i bygden att de en dag återvänder, kanske med familj.

Köket sköttes med den äran av fam Englund, Ismundsundet på årets första sopplunch fredag den 29 januari. Ulla-Britta Johansson, Frösön, sjöng och spelade Publiken deltog glatt i sångerna som bestod av drygt 30 personer i olika åldrar. Anki Englund sjöng delar av Jämtlandssången på jämtska till publikens glädje Trevligt att träffas till mat och sång. Tack Ulla-Britta för din underhållning.

Det var filmafton på Zenit torsdag den 4 februari!

2:a delen av "Grabbarna på Gnagarhöjda". George Clooney- "släng dig i väggen" kan man väl skämtsamt säga. Det finns ju härliga skådespelare på närmare håll enl min bedömning! Många härliga skratt i salongen denna kväll där närmare 30 personer samlats. Några "förfilmer" visades också, bl a en film från Magnus Perssons såg i Sidsjö inspelad 1945 (2.45 min lång =kortfilm?) samt från Kälens jubileum mm. Boggsjö fixade både filmer (Sidsjöfilmen hade GW-med) och fika vilket vi tackar för!

Premiärfiske Börjesjön, Abbotjärn och Stortjärn drog många fiskeentusiaster och många fick fina öringar och rödingar. Jag får istället satsa på Stortjärns premiär under

vårvintern som kommer, då jag vet, från säker källa, att det finns rikligt med fisk som inplanterats under hösten.

Allsång var det på Zenit Fettisdag den 16 februari. Jämtbälgen och semlor!
Ja, det fick vi njuta av på Zenit. Trots att det var OS och skidskytte på TV hade drygt 50 personer letat sig till Rissna. På scenen fanns 14 st spelmän/kvinnor som underhöll oss och Björn Bengtsson ledde allsången som också ljöd genom salen. Kaffe serverades och hembakade semlor (av Boggsjös damer) åts under livliga samtal med bordsgrannar. Gerd Åslund spelade egna visor på durspel med komp på gitarr av Sture Blom - "Vals till Agneta" och en snoa "Vattudalen".
Sten Edström spelade också egna låtar med komp från ?? (nån som kan namnet?). Han har enl uppgift gjort låtar till alla sina barn och barnbarn.
Lotterier fanns också och undertecknad lyckades vinna en chokladask!!
En mycket lyckad kväll och vet ni vad? Vi hann hem och se Björn Ferry vinna GULD!
TACK Boggsjö som ordnat denna fina kväll!!

Vid sopplunchen på Zenit fredagen den 26 februari var det kallt både inne och ute. I ett kylslaget Zenit serverades närmare 30 gäster av Åsgårds Carina, en god het Gulaschsoppa med creme fraich, Gun-Britts goda hembakade bröd och Kerstins chokladkaka till kaffet med toner från Åsgård sessions band (via dvd/TV). I köket fanns även 3 generationer Ekeljung Jakob, Markus o Sven-Erik. Andrew Herbert o Marlene intervjuade o filmade gästerna i Byfilmsprojektet. Mycket trevlig lunch och tack till Åsgårdkockarna!

Men den frågan som alla ställde sig var varför det var så kallt på Zenit?
Förklaringen kommer här: Under veckans extrema kyla, -37 grader natt till onsdag hade värmeväxlaren till Luftvärmepaketet frusit i källaren. Det spjäll och filter till inluften utefrån har inte klarat av den extra kylan. Cirkulationen i elementen hade därför stannat och ingen värme kom från elementen. I flera utrymmen finns det även el-element som klarat att hålla plusgrader i lokalen. Dock inte i stora salen där skador på 4 st t-kopplingar konstaterats, gått isär pga att de frusit och eventuellt hade även 4 st element skadats (gick först att konstatera när de tömdes på is, vatten och provtrycktes). Försäkringsbolag och Rörfirma kopplades in och skadorna kunde minimeras när YIT(Pilgrimsta rör) startade upptiningen av värmesystemet. Från fredagen fanns även 2 st mindre och en större Byggfläkt på plats och ytterligare 2 st el-element i serveringen. Tappvatten och avlopp fungerade. Det kunde konstateras att elementen var oskadade och kostnaden för att återställa värmesystemet = självriskan för Bygdegårdsförsäkringen var på ca 8000 kr. Vi planerar därför en stödgalä tillsammans med Åsgård band till hösten för att få in ett bidrag till detta.

Jamtlands Nationaldag firades i Rissna onsdag den 12 mars med ca 60 deltagare
Det såg riktigt inbjudande ut vid Rissna Gamla skola! Rejält med snö och Bosse Lindgren hade laddat 7 stekpannor för att steka de traditionsenliga kolbullarna av 15 liter smet och 5 kg fläsk. Margita G sålde lotter och hantlangade sylt, bestick och tog betalt. Norlbygda bäljarna: Gunnar Jonsson, Rolf Engberg, Per Henrik Boije, Tord Eliasson, Walter Norlén och Kalle Nilsson stod för underhållningen. Oj vad det var kallt om händerna!! Monica Eklund vann första pris i lotteriet. En fin fruktkorg mm. GRATTIS! Jamtlandsflaggan skänkt av Flaggbutiken vanns av Andrew Herbert!
Gruppbild på de flesta närvarande. Saknades gjorde en del fotografer.
Andrew Herbert filmade, Hampus Gustafsson och Gerd W fotograferade.

Och då var det dags för Hembygdsföreningens Årsmöte söndagen den 21 mars som samlade 19 st nya och gamla medlemmar på Zenit. Margita G valdes till mötets ordförande och följde dagordningen enligt normalstadgarna.

Den nyvalda styrelsen är ordförande Margita Gustafsson, 1 år, ledamöter valda på ytterligare 1 år Sten Williamsson, på 2 år, nyval Marie Eliasson och Roger Karlsson och omval på 2 år kassör Peter Svanström, ersättare Therese Werner och Anna Duvdahl, 1 år och ersättare omvald på 2 år, Monica Eklund,. De avgående ledamöter sekreterare Berit Martinsson, Walter Norlén avtackades med blommor, fotokalender, kramar och applåder. Samtidigt välkomnades våra nya ledamöter. 6 byombud omvaldes för ytterligare 1 år , jämte övriga funktionärer, revisorer och valberedning. Nya byombud för Börjesjö, Rissna, Åsgård-Stornäset har chans att träda fram. Styrelsen gav förslag på verksamhetsplan och budget för 2010 som godkändes. Effekten vid ombyggnaden av värmesystemet blir kännbar nu när driftstödet från kommunen är halverat. Men vi kunde konstatera att förbrukningskostnaden av uppvärmning har minskat. No'lbygda ek.förening överlämnade en pengagåva till hembygdsföreningen vid årsmötet Ett stort tack till alla medlemmar i No'lbygda ek. förening för denna generösa gåva. Det ger hembygdsföreningen mer möjlighet att behålla en samlingslokal för bygden i framtiden! God kaka och kaffe avrundade kvällens möte.

Fredag den 26 mars, Våffeldag "dagen efter" var helt perfekt!

Ca 40 personer var sugna på våfflor denna dag. Goda frasvåfflor gräddade av Rolf Sundström (i Jämtlandsmössa) tillsammans med Barbro Eriksson och Margita G. Jordgubbssylt och grädde till, samt kaffe och påskkaka. MYCKET GOTT!
Det bjöds även på musik av Walter Norlén och Rolf Engberg.

I början av april var det traditionsenligt Påskcafé, skärtorsdagen på Zenit. Arrangör var hembygdsföreningen. Det var ca 20 pers som firade in påsken. Nytänk är nödvändigt till nästa Påskcafé!

Pimpeltävlingen på Boggsjön, Påskafton, PÅSKPIMPELN - så gick det!
ca 140 st personer, varav 106 st var tävlande och dom drog upp sammanlagt 84 st abborrar till en sammanlagd vikt av 6 kg 988 g.

24 st av de tävlande fick fisk, abborrar. Nedan redovisas en del av pristagarna.

Öppen klass (22 pristagare)

1:a Bengt Johansson, Fisksjölandet-Östersund 1 abborre 901 g

2:a Mia Karlsson, Frösön 17 abborrar 780g

3:a Gunnel Nilsson, Brunflo 6 abborrar 735 g

4:a Krister Nilsson, Holmsjö-Östersund 4 abborrar 677 g

5:a Gösta Zakrisson, Frösön 12 abborrar 580 g

Barnklass

1:a David Karlsson, Frösön 4 abborrar 539 g

2:a Lisa Suwe, Frösön 1 abborre 137 g

Därefter lottades priser ut till samtliga 18 deltagande barn.

från det fantastiskt prisbord sponsrat av bland annat flera personer och företagare i bygden. Boggsjö Byförening tackar alla för PÅSKPIMPELN 2010!

En härlig familjeutflykt med rejält med sol och många plusgrader i år!

Rekordmånga ombud var anmälda och närmare 50 personer som representerade 20 bygdegårdsföreningar kom till Jämtlands Bygdegårdsdistrikts Årsstämma lördagen den 17 april på Zenit. Gunilla Åsell från Trångsviken omvaldes till distriktsordförande, Jag, Margita G valdes som distriktssekreterare för ytterligare 2 år. Övriga ledamöter omvaldes. Stämman gästades av Per Åsling entreprenör och riksdagsledamot för Centern i Jämtlands län. Han pratade om bilresan till Rissna och vägarnas usla standard och tog i hand med Gunilla Åsell att uppvakta generaldirektören för vägverket i frågan. Vi ser framemot ett resultat av detta. Det svängde sedan bra när Åsgård Band efter lunchen, underhöll med sin fräcka scenshow. Silvernålen och blommor utdelades bla till Arne Pettersson, Gunnar Jonsson och John Olsson. En "mötesfilm" är inlagd på vår hemsida. Nu planerar vi för ett Bygdegårdsforum till hösten för alla bygdegårdar i länet.

BALLADEN OM SÖDER

Skriven av Berta Magnusson, Musik: Olle Simonsson, Koreografi: Barbro Nilsson, Aktörer: Glesingen från teaterföreningen Barke

Vi som besökte Zenit 20 april fick lyssna och se en berättelse från senare halvan av 1800-talet. Johannes Söder (1859-1950) kom från Gräsmark, Värmland, vandrades till Jämtland bl a för att lära jämtlänningarna avverka, brossla och skota och att använda moderna timmerdoningar, bock och get, för att transportera virket. Han blev tidigt känd för sin sångröst. Han hade också hört talas om en riktig storsångare, Sjungar Lars som han sökte sig till. Här träffade han Ingeborg som vann hans hjärta. De väsen som i alla tider hjälpt jämtarna att värna sina traditioner, kommer ner från Oldfjället för att rädda Ingeborg. Inte får hon ta en främling, en utböling. En från socknen måste det bli! I spelet dansas det medeltida ballader som numera endast finns att skåda på Färöarna.

En trevlig kväll blev det och ett 60-tal personer fyllde "fikarummet" efter föreställningen och där drogs även vinstnummer på lotteriet som såldes under kvällen.

"Herrarnas sopplunch" gick av stapeln fredagen den 23 april på Zenit. 10 st Norlbygdakockar serverade en god vällagad Puzta soppa med hembakat bröd, kaka och kaffe för de ca 30 gästerna som kom. Det måste innebära en jättefin service.

Valborgsmässoafton blev en mycket trevlig kväll trots det kalla, regniga vädret! Ca 100 personer möttes på Zenit i Rissna där Börjesjö och RHBF stod för arrangemanget med rejäl majbrasa, allsång, fyrverkeri, varmkorv, dryck och Crossroad med Göran S och Bengt J som stod för dansmusiken och värmen.

Torsdag den 6 maj "Mindes vi vårt 1900-tal" på Zenit. Tillsammans med aktörerna var vi närmare 70 personer som fick en trevlig kväll med Sångverket som framförde sånger och var tidsenligt klädda! En hel del historier fick vi också så magmusklerna fick lite gympa! Lika roligt som de verkade ha på scenen hade vi också i salongen och i pausen blev det kaffe med dopp! TACK SÅNGVERKET för en trevligt underhållande kväll!

På Norges nationaldag, 17 maj, var det avslutning på vårterminens Stick-café på Zenit i Rissna. 17 damer har träffats en gång i månaden sedan januari och gemensamt stickat en pläd som kommer att lottas ut under Rissnadagarna 17-18 juli. 28 nystan a 100 g ull 70% och nylon 30 % ingår i pläden som är stickad i rutor och sedan ihopvävd. Garnet sponsrat av Studieförbundet Vuxenskolan och Rissnaortens Hembygdsförening. Vinsten på lotteriet går till Hembygdsföreningen. Varudeklartion och tvättråd medföljer. Verkligen bra jobbat av damerna och det verkar som de dessutom haft mycket trevligt. Kvällens smörgåstårta smakade helt fantastiskt och var gjord av Anette Fransson/Johansson. Tack!

Nu är gubbarna igång igen... matlagningskursen för män har återuppstått som HERRGÅRD på Zenit. Per Martinsson och Stefan Gustafsson tog initiativ till detta, eftersom de går en kockutbildning på Lernia i Östersund. De hade ett litet planerings-/informationsmöte en tisdag i maj. 12 gubbar av varierande ålder kom och ytterligare 2 är på väg, men det finns plats för fler... Den 25 maj började de laga mat, det blev Raggmunk och fläsk. Det blev ytterligare en tisdagsträff nu i juni, då stod det Pannbiff med lök på menyn. Fler träffar är planerade under 2011!

Städdag på Lillsandsvallen var lyckad med fler deltagande medlemmar och då hade det hunnit bli den 26 maj!

Vi var sex ombud för Jämtlands distrikt som medverkade på Bygdegårdarnas förbundsstämma i Vimmerby sista helgen i maj. Samverkansår är utlyst för 2010 i bygdegårdsrörelsen. Vi bjöds på spännande föreläsningar bla från Astrid Lingrens värld, underhållning, musik, teater, konst och prov på ett fantastiskt arrangörskap och sol under helgen.

Nästa arrangemang i Hembygdsföreningens regi, var Nationaldagsfirande i Norlbygda, som nu är tradition. Byombud från Mjösjö hade fixat härliga Nationaldagsbakelser. Rolf Engberg och Walter Norlén stod för musiken och tillsammans med de ca 70 besökarna som kom för att fira 6 juni, sjöngs det sommarvisor så taket nästan lyfte!! Blomlotteri är numer ett lyckat inslag med många vinnare av vackra blomarrangemang fint gjorda av Titti i Åsgård. GRATTIS Malin Larsson till första priset!! Att det sedan blev tre stycken vid samma bord som vann blommor var ju lite speciellt!! TIPS: Mittbordet/högersidan om man vill vinna!! Det fanns inte en bakelse kvar när vi gick hem. BRA JOBBAT Ingegerd Holmgren och Anette Fransson-Jonsson, MJÖSJÖ!! TACK! TACK också till ROLF och WALTER för musiken!



Nu stundade årets traditionsenliga Midsommarfirande på Lillsandsvallen med lövning och blomster av Midsommarstång, dans, lekar och fika. Även i år fanns det fiskdamm för de yngre som fixades av sommararbetande ungdomar och sånglek som startade kl 14. Kurt-Göran Lindgren och Walter Norlén stod för musiken och sjöng gjorde Marjut Svanström och en syster till henne. Några droppar kom uppifrån men när stången restes kom solen och regnet kom åter då festen var över! Det blev en riktigt fin dag med många besökare, närmare 200 pers. Roligt att träffas under lekfulla former och dagen blev riktigt lyckad. Bra jobbat av alla som ordnat så det blev en mycket trivsamt dag! TACK! och även TACK till alla besökare som kom!

Vi i styrelsen hade även i år ansökt om feriearbetande ungdomar, bekostade av Bräcke kommun, på Lillsandsvallen för att genomföra våra evenemang under sommaren. Fem ungdomar sökte till Lillsandsvallen. De gjorde en fantastisk insats, dels med förberedelser inför och under våra evenemangen och även under vanliga dagar. De städade, målade och genomförde en del andra underhållsarbeten både på Lillsandsvallen, Zenit och Boggsjö kapell. Kanonbra jobbat av Björn Martinsson, Kajsa Laxvik, Caroline Pettersson, Viktor Martinsson och Hampus Gustafsson. Vi planerade även i år 4 Kolbullekvällar på under juli månad. Där skulle de olika byarna ta var sin kväll, med kolbullestekning, fikaförsäljning, musikslag och det skulle även säljas tunnbröd och ostar.

Det blev väldigt lyckade tisdagskvällar där de flesta byar Boggsjö, Börjesjö, Rissna, Holmsjö och Östbyn blev delaktiga "ung som äldre", i ett trevligt arrangemang med många besökare. Det slogs ett fantastiskt rekord finalkvällen på Lillsandsvallen, närmare 200 besökare. Då gäller det att "elda på" och grädda kolbullar på löpande band. Det skötte de erfarna Östby- och Holmsjöborna Folke Sundin, Peter Svanström och Tommy Pettersson med den äran. Det kom veteranbilar från Bräcke motorklubb och visade upp sig samt naturligtvis musikunderhållning av Walter Norlén och Rolf Engberg denna ljuvliga sommarkväll!

En film från premiärkvällen då Boggsjöborna Rolf Sundström och Stefan Gustafsson stekte kolbullar, är upplagd på vår hemsida www.norlbygda.com.

Årets andra kolbullekväll gick av stapeln tisdagen den 6 juli. Då var det Börjesjöborna Per Martinsson som höll i stekspaden. Blev servad av sonen Oscar som förstekte

fläsket och Roger Karlsson fyllde på med ved så Per svedde nog både armar och ben men klarade sig möjligen bra från knott och mygg!?

60 kolbullar såldes och även kaffe med brödportioner och tunnbröd och ostar handlades. Tyvärr blev det ingen sång och musik, men Kajsa Laxvik lovade ta med gitarren nästa tisdag. Vi hade ju kunnat ha allsång tyckte Caroline Pettersson men tipset, som var mycket bra! kom in i senaste laget då det flesta gått hem.

Roligt att så många tar sig tid att komma till Lillsandsvallen för att äta kolbulle och träffas. TACK för att ni kommer! VÄLKOMMEN ÅTER! Stockholmare, Frösöbor och Norlbygdabor, ja från alla håll kom de för att äta kolbullar. Alla lika



välkomna!



skolungdomar med den äran!

Försäljningen sköttes av sommaranställda



härlig miljö för att träffas och trivas i!

Men vid regn fanns stugorna att krypa in i, mysigt värre var det den 3:e kolbullekvällen som Rissnaborna stod för och till sin hjälp hade Lars Larsson, Conny Duvdal som gästspelade på Lillsandsvallen. Hotfullt mörkt var det på himmeln och till slut gick det inte hålla tillbaka regnet längre och åskan lät höra av sig. Vädret till trots kom det ändå ca 30 st som önskade äta kolbullar, dit resta från Gällö, Pilgrimsta, Brunflo och flera ställen. Kajsa Laxvik hade med sig gitarren och spelade och sjöng med ljuset och knattret från en härlig brasa i bustugan som komp. En sträng på gitarren gick av men det blev inget hinder. Publiken applåderade ljudligt!

En fantastisk rejäl vägs skylt i Rissnakorset tillverkad i trä av Gunnar Jonsson förkunnade, att nu var det dags för Rissnadagarna i Norlbygda för sjätte året, Marknadsdagen och Hembygds-, sommar och spelmansträffen, den 17-18 juli. Ingrid Halvarsson, Holmsjö som samordnare för byombuden, hade lyckats även i år att fixa fram fikabröd, ost- och kams kokerskor, även fler yngre medverkade, (Berit Martinsson, Berit Larsson, Marie Eliasson, Roger Karlsson, Kristina och Jan Björk) och inte var det speciellt svårt med ostkokning, men "tidsödande" och ett passande. Kamstillverkningen gick däremot undan! Nyhet inför Rissnadagarna var att sälja Fotokalendern, Njut i Norlbygda, Året Runt 2011. En kalender med de fina motiven från fototävlingen 2009 och något annat foto från bygden. En komplett Evenemangskalender för Norlbygda med komihåg stjärnor när det händer. Ett begränsat antal finns nu till försäljning.

Först till kvarn...

Något fler knallar hade bokats plats på Marknaden i år till Zenits stora sal. Trots det fina vädret valde ett fåtal stora planen. Utställningen "Världens största pimpeltävling på Börjesjön" gick att beskåda. Många var aktiviteterna under dessa trivsamma Rissnadagar och folk kom från när och fjärran, drygt 500 besökare på lördagen och närmare 300 på söndagen (vädergudarna var inte riktigt med oss i år).

Berit Martinssons tårtor och godisbitar av tovad ull är tänkta som leksaker, men många köpte de som prydnad. Utmärkelsen Årets tårta gick så klart till en ätbar sådan, bakad av Annika Svensson från Ismundsundet. Juryns motivering: "Kyilig maräng med vackra sommarfrukter komponerade på toppen". Fototävlingens segrare i årets tema, "Njut i Norlbygda", utsågs genom att närvarande publik lämnade röstsedlar. Vinnare av den åtrovärda pokalen blev Sören Larsson med "Orosmoln

över Lill-Ismunden". Det röstades fram ytterligare 11 motiv från årets tävling som tillsammans kommer att bilda Fotokalendern "Njut i Norlbygda, Året Runt 2012" som förhoppningsvis kommer att tillverkas och säljas redan under nästa sommar om föreningen hittar finansiering! Dagens höjdpunkt var annars musikunderhållningen av Åsgård band, även i år på en perfekt "inrullad" scen, Lastbilsscenen, stora plan. Ett spontant Countryband från Hede, släktingar med Grindals från Boggsjö, provade också scenen till publikens förtjusning. På programmet fanns även Godisregn och en av barn och ungdomar uppskattad Femkamp. Nytt för i år var "Herrgårds" uteservering med Rissnaburgare och Grillspetten med potatissallad gjorde verkligen succé. Bla Folke Sundin och Rolf Sundström grillade spetten med nötkött, kassler och kyckling. Under våren har de lagat mat en gång i månaden tillsammans med tretton andra herrar, under ledning av kockstudenterna Per Martinsson och Stefan Gustafsson. Allt från Pannbiff till Raggmunk har det blivit: "Det är husmanskost som gäller". Kvinnorna i Rissna har istället träffats för att sticka en gemensam pläd, som i slutet av dagen lottades ut till Ann-Britt Jonsson från Ismundsundet. Årets stora publikdragare Rissna Byastafett! För 4-manna-mixade lag anmäldes det 5 lag. Team Sixten Eriksson (Östbyn) blev årets segrare till den rejäla vandringspokalen. Garanterat blir det fler lag till stafetten 2011. Börja träna redan nu! Team Sixten Eriksson, Ismundsundet I och Görels barnbarn, Boggsjö utmanar de andra byarna i Norlbygda! Hultfredsfestivalen ställdes in i år och det gjorde tyvärr även Holmsjödansen.

På söndagens Hembygdsfest var det en rad spelmän, sångare Norlbygdabälgarna och Crossroad, ett häftigt inslag med sina covers nu i en mera akustisk tappning för Lillsandsvallen. De fick tyvärr konkurrens av en rejäl västanvind, regn och temperaturen sjönk hastigt. Men några tappra fans tyckte att det svängde bra och att musiken värme lite iallafall!

Dagen startade med Friluftsgudstjänst kl 13 med Bengt Lek. Det var bummat och kams som fick mycket beröm, servering och barntävlingar. Allt i fäbodmiljö på Lillsandsvallen i mer eller mindre regn, solskenet sken med sin frånvaro. Många var vi i bygden som var delaktiga i helgens fantastiska evenemang, som pustade ut och kunde konstatera att Succé var väl rätta ordet, det känns som det blir en fortsättning även nästa år. Med ytterligare erfarenheter och det vi kan göra bättre då. Redan nu har vi en del nya förslag på förändringar till nästa år.

Ett stort fång med ROSOR vill vi ge till medarbetare, ungdomspraktikanter, sponsorer och artister som möjliggjorde Rissnaortens Hembygdsförenings sommaraktiviteter 2010 till en succé!

Vi vill även ge en ROS till alla Ni 2000 personer som besökte oss på Lillsandsvallen och Rissnadagarna i Norlbygda! Vi syns på **Fel! Ogiltig hyperlänkreferens!** Vi har haft så roligt! Tack än en gång! Styrelsen för RHBF, gm Margita Gustafsson, ordförande.

Under juli månad anordnades i Boggsjö kapell som ligger utefter "Drottning Blankas väg" ett Sommarcafé med hembakt tunnbröd, krus och våfflor. Det var välbesökt, en samlingspunkt för såväl bybor som turister och behållningen går till den nya entrén med en handikappramp. "Tjejerna" gjorde det igen! Ombyggnaden är snart klar, nu återstår bara en del målningsjobb.

Det har tyvärr inte varit någon Gudstjänst på Boggsjö Kapell i år.

Den 22 juli var det åter dags för Metartävlingen vid Börjesjö, många fick napp och några var där. En härlig sommarfamiljeaktivitet!



Rissnabygdens Jaktskytteklubb firar i år 40-års jubileum. Gunnar Jonsson var bla med att starta klubben 1970. Mer info kommer...

Det var även flera Ordinarie skjutdagar vid banan i Börjesjö med början: tisdag 6/7 sista skjutdag var torsdag 2/9. Och alla de som skulle göra skjutprov hann med det även i år?

Det är full fart i Norlbygda på sommaren!

Rissnadagarna, kolbullekvällar och uppföljningen av förra årets stora händelse, en vacker augustikväll, nu med dans på lövad loge vid Ismunden i Åsgård. Vilket jobb som läggs ner i bygden för att folk ska trivas och trivseln verkar det inte vara något fel på. Vädret ligger också rätt i almanackan och lövad loge med dans, mat, pilkastning,

varmkorv med bröd osv samt att det dessutom dök upp ett brudpar gjorde det extra somrigt. Hoppas att allt upprepar sig nästa år och kanske ett nytt brudpar visar sig.



Detta är sommarglädje!
Kape Lindqvist. GRATTIS!!

Gustav och Lisa



Gun-Britt och Sven-Erik Ekeljung och alla,

Tack för att ni fixar lägdan så vi kan ha trevligt på denna vackra plats!

Jemtlands Veteranbilsklubb besökte Zenit den 1 september kl 19.00.

Fika fixades och när vi fick veta att det samlats 35! veteranbilar på Stortorget i Östersund undrade vi om fiket skulle räcka men det löste sig fint och det blev verkligen en mycket trevlig, solig men kall, kväll i Rissna. 40 veteranbilar slöt upp och ca 80 personer i lokalen denna onsdagkväll gjorde det lite extra trevligt att besöka Rissna. TACK till ER ALLA som kom och då särskilt till er som åkte veteranbil dit. bil TACK också till Barbro och Sven Modin som kontaktat Anki på bilklubben och på den vägen ordnat besöket!

Vi gör vad vi kan för att behålla och utveckla en samlingsplats, samlingslokal och bygdegården Zenit i Norlbygda med många varierande evenemang.

På www.norlbygda.com finns bokningsservice.

Vi kan erbjuda Er möjlighet att hyra lokaler för fester, sammankomster, möten, kick-off's mm. Hyreskostnaden är human och ett flertal hyresalternativ går att ordna.

Dessutom som medlem i Rissnaortens hembyggsförening får du reducerad hyra. Lokalen kan erbjuda bredbandsuppkoppling och dataprojektor. Möjligheter till paketlösningar finns, där vi kan erbjuda Er en komplett lösning med transporter, festarrangemang, ev. övernattnig, rekreation i form av skidåkning, prova på cross-cart, fiske mm. Vi ordnar med mat och underhållning för Er.

Det kan vara upp till 18 kvinnor som träffas på Stick-Café Zenit på måndagar en gång per månad med uppehåll under sommaren. Ett tydligt behov finns att träffas från alla byar, umgås, fika och naturligtvis sticka och handarbete. En ny pläd i höstens färger och kuddar i mormorsrutor stickas och virkas det på nu inför sommarens lotteri till Norlbygdadagarna. Fortsättning följer alltså även nästa år!

Biblioteket är öppet måndagar 17.00 – 19.00 på Zenit. Kom och låna! Har du önskemål om böcker, tidskrifter, säg till så fixar vi det. Nu även utlåning av ljudböcker på CD och försäljning av Prisfiskefilmen och Fotokalendern 2011!
VÄLKOMNA! /Ulla, Kristina och Berit M.

Zenit har även varit replokal på söndagskvällarna för vårt lokala coverband Crossroad.

Vid Boggsjö byförenings årsmöte i slutet av augusti omvaldes styrelsen. Ny ersättare är Johan Boije, en av ungdomarna i byn. Det bådar gått för framtiden! Mötet avslutades med sedvanlig surströmmingsfest. Allt för att vårda gemenskapen i byn.

Boggsjö arrangerade ytterligare filmaftnar under hösten.

Det visades filmer i samarbete med ABF: I Kolarskogen del 1 en film av Erik Eriksson och i oktober del 2, samlade ett 30-tal kring filmduken. De fick se allt slit som förekom i skogen och romantiken kring kolbullen=0 på den tiden. Kommer att tänka på den här filmen när kolbullarna serveras på Lillsandsvallen till sommaren. Mycket lärorikt att se filmen och "skogens sotiga hjältar"! Önskar att dagens unga såg denna film. Tack för gott fika också!!

Höstpremiär av Sopplunch fredagen den 27 september lockade ca 25 pers ut i regnet till Zenit för att äta god välsmakande Köttsoffa med hembakat morotsbröd, Margitas äppelkaka med vaniljsås och kaffe till tonerna av Per-Henrik Boijes dragspel från Boggsjö. Solrosor inne och stämningen var på topp!

GLUNTARNE på Zenit i Rissna i början av oktober. Hans-Erik Sundström, Jan Löfgren och Stefan B Nilsson kom till Rissna och bjöd på en samling duetter som gav en skildring av 1840-talets studentliv i Uppsala. En blandning av dramatisk realism och ungdomlig lyrik med vemodsfull underton inte olik en del av Bellmans skildringar. Avslutades med att Hans-Erik till musik av Stefan sjöng några låtar av Leonard Cohen till publikens glädje! Tyvärr inte så välbeökt föreställning men ett 30-tal var samlade vid fikaborden och den som fick "korgen" var Rolf Sundström men han var lika glad ändå!

Börjesjön har nu fått påfyllning av fisk: 2500 röding, ca 1,2 ton isattes i oktober. Vissa var riktigt stora. En rejäl röding på 4-5 kg på kroken vid premiärfisket i februari vore inte så dumt!

Närmare 40 pers hade kommit från Stugun, Fjällsta och Norlbyga-Rissna till Zenit för fredagens Sopplunch den 29 oktober. Östbyn bjöd på en välsmakakande Ärtsoppa och hembakad limpa till tonerna av dragspelmusik!
Många generationer var representerade denna gång!

Och nu har det redan blivit rejält med snö och kallgrader. Mer lär det bli för vi ser framemot en vit vinter med mycket skid- och skoteråkning och en och annan värmande brasa!

I samverkan med föreningar och företagare, tillsammans i byarna kan vi åstakomma en positiv utveckling i bygden! Vi ska glädjas åt varandras framgångar! Vi ska göra Norlbygda till en ännu roligare och bättre plats att bo på! Livskvalitet i livet, nära naturen och i boendet! Mänsklig värme ger ökad energi i allt vi gemensamt genomför. Mer info vad som händer i bygden finner du i Norlbygdabladet och på www.norlbygda.com, som administreras av vår suveräna webbredaktör Gerd Williamsson. Där kan du även göra en kalender eller filmbeställning. Fotokalendern Njut i Norlbygda Året Runt 2011, Evenemangskalendern för Norlbygda innehåller vinnare och tävlingsbilder från 2009 års fototävling. Ett begränsat antal finns nu kvar till försäljning. Först till kvarn... 125 kr/st resp 150kr/st för "Världens största pimpeltävling, Prisfisket på Börjesjön 1958-1968" inkl. 25-års jubileum på Zenit, 2 DVD, porto tillkommer, Julspecial: 1 st Prisfiskefilm och 1 st Fotokalender Nu 200 kr för båda. Finns även till försäljning på Biblioteket eller ring 0693-60044, Margita G.

Rissnaortens Hembygdsförening ÖNSKAR en riktigt GOD JUL
och ett GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen gm Margita Gustafsson och medverkan av Gerd Williamsson

P.S Ett av våra mål 2010 var att behålla Hembygdsföreningens medlemsantal på drygt 150 medlemmar, vi kan bli fler och du är varmt välkommen att delta i vår verksamhet under 2011. Medlemsavg. 50:-/pers, Insättes på Bgnr 5204-6489. Som medlem hyr du Zenit till reducerat pris. Tillsammans har vi roligt och vi blir en stark förening!

Rissnaortens hbfs Minnesfond för gåvor till minne av anhöriga, släktingar och vänner som gått bort. Även gåvor med anledning av andra högtider, bemarkelsedagar och stödbidrag för Zenit mottages. Bgnr 5204-6489 eller kontakta kassören Peter Svanström 0693-22022, 070-545 0603 D.S

BILDTEXT:

Bilder via Margitas dator och kamera mfl a

1. BUSBUA 2010: Längst bak från vänster: Anton Jonsson, Edwin Eriksson, Jacob Ekeljung, Wilma Eriksson, Elin Lindberg, Juliana Jonsson, Moa Boije.

Längst fram från vänster: Ida Häggqvist, Märith Jonsson, Jack Svanström, Linus Lindgren, Ida Andersson-Nilsson, Isabella Svanström, Emma Lindberg, Alva Eriksson, Susanne Jonsson, Elias Persson.

Saknas på bilden gör: Simon Larsson, Rasmus Ekeljung, Mikael Bohman och Joel Hilmersson samt blivande busar 2011 Saga Blomberg, Erik Hofmann och Agnes.

1. Lillsandsvallen –09 008

När vårstädningen på Lillsandsvallen var avklarad kom en speciell kontrollant för att se om vi hade sköt oss!

2. Jamtlandsnationaldagsfirande -09 009

Jämtlands Nationaldag blev en lyckad dag med ca 40 deltagare med humöret på topp och sol både ute och i sinne. Norlbygda - en bra bit av Sverige!
Ebba Eriksson vinnare av fruktkorgen och "kolbullestekaren", Bosse Lindgren sittande längst ner vänster.

3. Fettisdag med Jämtbälgen

Fettisdag med Jämtbälgen. Många spelmän på Zenits scen vid Allsången.
Foto: Gerd Williamsson

4. Påskpimpeln -09 005

Pimpeltävlingen på Boggsjön, Påskafton, samlade cirka 170 personer, varav 142 st var tävlande och dom drog upp sammanlagt 57 st abborrar till en vikt av 5kg 693 g. Anton Jonsson, Rissna, segrade i Barnklassen med 3 abborrar som vägde 191 g.

5. Påskpimpeln -09 008

Pimpeltävlingen på Boggsjön, Påskafton, samlade cirka 170 personer, varav 142 st var tävlande och dom drog upp sammanlagt 57 st abborrar till en vikt av 5kg 693 g. Roland Nilsson, Östersund segrade i öppna klassen med 7 abborrar på 1435 g varav den största på 1187 g. I bakgrunden Boggsjö byförenings ordf, Rolf Sundström.

6. Lan Zenit -09 003

UG Lan Zenit, frv Viktor Martinsson, Emil Nilsson.
Peter Boman, Hampus Gustafsson, Björn Martinsson och Robert Jönsson.
Ej med på bild Bengt-Olof Eriksson, Tobias Tjärnström och Carl Hjort.

7. Lan Zenit-09 004

Fotokalendern Njut i Norlbygda Året Runt 2010, Evenemangskalendern för Norlbygda innehåller vinnare och tävlingsbilder från 2008 års fototävling. Ett begränsat antal finns nu kvar till försäljning. Först till kvarn...125 kr/st resp 150kr/st för " Världens största pimpeltävling, Prisfisket på Börjesjön 1958-1968" inkl. 25-års jubileet på Zenit, 2 DVD , porto tillkommer, Julspecial: 1 st Prisfiskefilm och 1 st Fotokalender Nu 200 kr för båda. Finns även till försäljning på Biblioteket eller ring 0693-60044, Margita G.

8. BBF –09 001

Eldsjälen Walter Norlén avtackades av ordförande Rolf Sundström för sina 16 år i styrelsen för Boggsjö Byförening under årsmötet.

9. BBF –09 003

Walter Norlén avtackas för sina 16 år i styrelsen för Boggsjö Byförening under årsmötet i slutet av augusti. Eldsjälen till att vi idag har vår bystuga Boggsjö Kapell.

10. SANYO 158

Peter Svanstöm kontrollmäter några fina bitar, kanske 4-5 kg vid isättningen av 2500 Röding ca 1,2 ton i Börjesjön i oktober.

Foto: Ann-Marie Sundin

11. SANYO 164

Göran Eriksson, ordförande i Norra Sundsjö FVO, ser till att allt går som det ska vid isättningen av 2500 Röding ca 1,2 ton i Börjesjön i oktober.

Foto: Ann-Marie Sundin

12. Kolbulle –09

Norlbygdabälgarna spelar och underhåller under kolbullekväll på Lillsandsvallen.
Frv Gunnar Jonsson, Kalle Nilsson, Tord Eliasson och Walter Norén

Bilder via Gerds dator och kamera:

1. Här är pläden hängd med en rutlängd över en gardinstång



Sitt fr vä: Rut Nilsson, Erika Eriksson, Birgitta Ekeljung, Eva Laxvik, Kristina Björk.
Stående från vä: Anita Lund, Gurli Norlén, Anne-Marie Sundin, Marlene Sundin, Anette Fransson-Johansson, Gun-Britt Sjöberg, Barbro Falkenström, Elsa-Britt Andersson, Marie Eliasson, Berit Larsson och Karin Eriksson. Saknas gör Ingrid Halvarsson.

Foto: Gerd Williamsson

2. Avtackning

Teater på Zenit: Ordförande Margita Gustafsson avtackar skådespelarna i förställningen en "Soliga hälsningar till er alla" med 2010 års Norlbygdakalender

Foto: Gerd Williamsson

3. Humlan o tagetesen vinnarbild 2009

Årets foto i Norlbygda 2009. Gerd Williamssons vinnande bild: "Humlan och tagetesen"

Foto: Gerd Williamsson

4. IMG_1412 Margita avtackar Arne P John O och Walter N

Margita avtackar Arne Pettersson, John Olsson, Walter Norlén och Gunnar Jonsson för det suveräna arbetet att iordningställa utställningen "Världens största pimpeltävling", filmvisning, musik mm inför Prisfiskejubiléet på Zenit.

Foto: Gerd Williamsson

5. IMG_3205 Gunilla med barnbarn

Gunilla Eriksson med barnbarnet Alva från Börjesjö med vackra blomsterkransar i håret vid midsommarfirandet på Lillsandsvallen.

Foto: Gerd Williamsson

6. IMG_6326_Tomten på jobbet

Tomten och hans vänner, flera yngre Tomtenissar, jobbade för fullt med julklappar och annat bestyr inför julfirandet på TomteJul Lillsandsvallen.

Foto: Gerd Williamsson

7. Kolbullegänget 21 juli 2009

Kolbullegänget finalkvällen Conny Duvdahl, Holmsjö, Folke Sundin, Marjut o Peter Svanström Östbyn klarade det hela galant sedan sommararbetande ungdomar gjort "förjobbet". Bra Jobbat!

Foto: Gerd Williamsson

8. Lisa Landin vinnande laget

Lisa Landin var siste löparen i lag 3 och det vinnande laget "Stafarna 1" namnbyte till "Ismundsundet 1". Stuart Hyde, Maria Hultén och Viktor Landin sprang de andra sträckorna vid Byastafetten under Rissnadagarna. GRATTIS till er ALLA!

Foto: Gerd Williamsson

9. NorlbygdaBäljarna

Sommarfesten Lillsandsvallen: Norlbygda Bäljarna fanns också på plats!

Foto: Gerd Williamsson

10. På scenen Åsgård

23 spelmän och kvinnor fanns på scenen vid Åsgård Sessions bands spelning den 8 augusti. Det svänger mycket om dem!

Foto: Gerd Williamsson

11. Riklig publik 2009

"Norlbygdadagarna i Rissna" Marknadsdagen Zenit. Riklig publik, folk både uppe i fiket, ute på gården och i lokalen där marknaden hölls.

Foto: Gerd Williamsson

12. Rissna skola tändstickstavla 1940

En tavla av Rissna Gamla skola gjord med glödpenna på 1940-talet av David Backman, Boggsjö.

Foto: Gerd Williamsson

13. Sommarfesten Rissnadagarna

Sommarfesten Rissnadagarna. Vart börjar kamskön?

Bumat serveras av "butöserna" Kristina Björk, Berit Martinsson och Birgitta och "drängarna" Roger Karlsson och Per Martinsson ser till att det är fyr under grytorna! Man väntar tålmodigt "Den som väntar på nåt gott väntar aldrig för länge"

Foto: Gerd Williamsson

Blomstersmyckade damer i olika åldrar fanns på plats. "Ättlingar till Walter Norlén och Gurli!!"

Ännu en tjej med blommor i håret. Tillhör samma släkte allt enl Gurli Norlén.